

Ik vond dit iets wat **bijzonder** was in de preek:

*bijzonder*

Als ik iets wil **vragen thuis** aan papa of mama, is het dit:



En dit is het **belangrijkste** wat **God** vandaag tegen mij zegt:



**Voor, tijdens en na de  
preek ~ voor kinderen**

HHG GOES

# kerkboekje 'De Hoeksteen'

## 21 mei - morgendienst

Dit 'boekje' is bedoeld om voor, tijdens en na de preek (thuis) met de preek bezig te zijn.

Het zal niet lukken om alles in de kerk te doen, het is dan **mooi** om er thuis nog aan verder te werken en er met anderen over door te praten...

Mijn naam:

Dominee:

**Vandaag danken / bidden we voor:**



**We lezen:**

1. de Tien Geboden / de geloofsbelijdenis
2. uit de Bijbel:



**THEMA en PUNTEN van de preek van 21 mei 2023, de morgendienst:**

Vul in op de puntjes...



**Thema:** Bid, en je zal ... worden!

1. De aansporing: Vraag alles aan ... !

2. De belofte: Hij zal je als een Vader alles geven!

3. De opdracht: Behandel anderen zoals je ... behandeld wil worden

**VRAGEN VAN DE DOMINEE**

**Vragen voorafgaand aan de preek:**

1. Wat is een belofte?



**Vragen TIJDENS de preek, voor jou!**

1. De Heere Jezus zegt: Bid, en je zal gegeven worden. Wat bedoelt Hij daarmee?

2a. Wat vraag jij allemaal aan God?

2b. Vraag jij ook aan God of Hij je wil helpen om met Hem te leven?

3. Geloof jij dat God jou, als je hemelse Vader, je alles wil geven wat je nodig hebt om met Hem te leven?

4a. Wat heeft God jou in de Doop beloofd?

4b. Zoek het doopformulier op en noem alle dingen, die God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest jou beloofd hebben (Doopformulier, onder *Ten tweede*).



Op dit blad zie je mensen, dieren en dingen. Ze geven allemaal geluid. Welk? Naar deze geluiden kun je luisteren. Weet je dat je ook naar God kunt luisteren? Je hoort geen hoorbare stem. Maar toch wil God heel graag met je spreken. Hoe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
.....

Schrijf de woorden (niet de namen van de geluiden) die je op de plaatjes ziet op de stippelijnen. Schrijf daarna de eerste letter van ieder woord bij de cijfers onderaan de bladzijde. Wat lees je dan? Ja, zo spreekt God tot ons en kunnen wij met Hem praten. Hij luistert altijd naar je!